



Zielsmaatje

Een of hooguit een paar keer in je leven ontmoet je iemand bij wie het anders is dan vriendschap. Dat gaat dieper. “Ik noem het een zielsmaatje. Je ontmoet dan iemand in wie je veel van jezelf herkent. Dit kan botsen en vervolgens weer aantrekken. Met zo’n ontmoeting kan het twee kanten op gaan. Over het proces van het aantrekken en afstoten zing ik in het lied ‘Fly away’.”

*“Although we argue, we may fight...
And collide till the sparks came of.
Our love has highs en lows...
But we still be together forever”
(Uit ‘Fly away’)*

“Ik ben dankbaar voor alle ontmoetingen en gebeurtenissen in mijn leven, ook al waren ze niet altijd leuk. Toch leer je misschien wel het meest van de mensen die je pijn doen en je teleurstellen. Hierdoor kan je weer verder groeien. In het lied ‘Thank you’ probeer ik die dankbaarheid te beschrijven.”

*“I want to say thank you for all the love in my life and
the possibility to receive it,
I want to say thank you even for the pain... so I can grow”
(Uit ‘Thank you’)*

Het album sluit Yvon af met het vrolijke lied ‘Happy’. “Het verwoordt mijn gelukkige gevoel dat ik heb omdat het lijkt dat ik nu begin door te krijgen hoe het werkt. Ik realiseer me dat we alles kunnen creëren als we het maar willen zien.

*“Cause we are living in a world with great opportunities.
You only have to believe.
And if you make the wrong choice , then take another
option and be happy,
because the world is what you make of it yourself”*

Nu ik dichterbij mijn kern kom, ontdek ik dat het leven een continu proces is. Net zoals het schrijven van liedjes. Ik weet het zeker: liedjes zullen altijd blijven komen. En ik hoop er anderen mee te kunnen inspireren de weg van hun hart te volgen: luister naar je eigen gevoel en durf ook eens voor jezelf te kiezen zonder egoïstisch te zijn. Het gaat erom wat je zelf van het leven maakt en daarin kun je onmogelijk ook ál die anderen blij maken. Ik ben rustiger en gelukkiger sinds ik bewust heb gekozen te doen wat ik het allerliefste doe.” Op dat laatste proosten we met onze kop koffie die we als afsluiting nemen van deze mooie middag.

“Iedereen ontmoet je
met een reden.
Zij vertellen iets over jou”



CHANGE Afternoon

Als vervolg op onze succesvolle CHANGE Evenings starten we dit najaar met een eerste CHANGE Afternoon. Een unieke formule om van dichtbij kennis te maken met heel wat boeiende mensen uit ons blad.

Yvon Tuinte bijt de spits af. Op zaterdag 30 november dompelt ze jou onder in haar verhaal over vertrouwen, loslaten, dromen, vriendschap en dankbaarheid.

Ze deelt haar eigen ervaringen over haar switch van verloskundige naar singer-songwriter. Tussen het verhaal door brengt Yvon een tiental liedjes hierover. Ook CHANGE zal aanwezig zijn en de namiddag starten met een half uurtje meditatie. Er is een hapje en drankje voorzien en een fijne attentie om mee af te sluiten.

Praktisch

Datum	zaterdag 30 november om 16 uur
Plaats	Jachthuis van het landgoed Beukenrode in het Nederlandse Doorn (bij Utrecht)
Prijs	38 euro
Inschrijven	Op shop.changethinkpositive.eu en doorklikken naar CHANGE Afternoon.



Luister naar je eigen gevoel en durf ook eens voor jezelf te kiezen zonder egoïstisch te zijn. Het gaat erom wat je zelf van het leven maakt en daarin kun je onmogelijk ook ál die anderen blij maken.



CHANGE
027

TEKST: BONNIE VAN DOORN + FOTO'S: PAUL TUINTE

