

Wilt u reageren op iets wat u in Margriet of op www.margriet.nl heeft gelezen, of wilt u een ervaring delen? Stuur dan een e-mail naar

praatmee@margriet.nl

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Liever reageren per post?

Stuur uw reactie dan naar: Laura Kraeger, Margriet Praat mee, Postbus 1650, 2130 JB Hoofddorp. Stuur uw reactie exclusief naar Margriet. De redactie houdt zich het recht voor uw reactie te bewerken en/of in te korten.

Mijn verhaal:

Yvonne: “Ik wilde medicijnen studeren, maar werd uitgeloot. En alsof het zo moest zijn kwam toen het vak van verloskundige op mijn pad. Ik liep een paar keer mee met een professional en meteen wist ik: dít vind ik leuk. Het zelfstandig kunnen werken binnen een beperkt werkgebied sprak me aan. Bovendien is het heel bijzonder om zoiets intiems van mensen te mogen meemaken: de geboorte van hun kind.

ik dit nog wel? Hard werken en nauwelijks nog weten wie ik was en waar mijn diepste verlangens werkelijk lagen? Het is grappig hoe dingen soms samenkomen. Na dat wake-upmoment werd ik onverwacht op het podium gevraagd tijdens een bruiloft van burens. Vrienden wisten hoe graag ik zong onder de douche, en had ik in mijn jeugd niet in een schoolbandje gezongen? Zij vonden het tijd worden dat ik mijn ‘kunsten’ ook eens en plein public vertoonde. En... dat voelde geweldig. Dit optreden betekende het begin van mijn nieuwe leven.

Het was een grote stap, waarbij ik al mijn zekerheden overboord gooide. Een bestaan opbouwen in de muziek is niet eenvoudig. Maar ik zou het proberen, met steun van mijn man en kinderen. Ik ontmoette mensen met connecties, zong in coverbandjes en ontdekte thuis achter onze oude piano dat ik ook zelf liedjes en teksten kan maken waarmee ik mensen raak. Nu zing ik alleen nog mijn eigen werk. Geen commerciële muziek die onder te brengen valt in een bepaald genre, maar liedjes met enige diepgang: over het loslaten

‘Mijn burens vonden het tijd worden dat ik mijn ‘kunsten’ ook eens en plein public vertoonde.

Dat voelde geweldig’

Na een flinke studie heb ik zeventien jaar lang met veel passie gewerkt als verloskundige. Maar de onmogelijke uren, het 24/7 uur paraat staan, hadden een weerslag op mijn fysieke en mentale gezondheid. Ik was nog maar 27 jaar toen ik een waarschuwing kreeg van mijn hart. Ik moest daarna rust nemen en revalideren, waardoor ik de kans kreeg stil te staan bij waar ik mee bezig was. Wilde

van verwachtingen, vriendschap, dromen verwezenlijken en de liefde. Ik geef graag huiskamerconcerten, omdat ik zo heel dicht bij mijn publiek ben en mijn ‘muzikale verhaal’ misschien wel sterker kan overbrengen dan in een grote zaal. Mijn doel is niet beroemd te worden, maar mensen te inspireren de weg van hun hart te volgen: luister naar je eigen gevoel en durf ook eens voor jezelf te kiezen zonder egoïstisch te zijn - het gaat erom wat je zelf van het leven maakt en daarin kun je onmogelijk ook ál die anderen blij maken.

Ik ben rustiger en gelukkiger sinds ik bewust heb gekozen te doen wat ik het allerliefste doe.”

Op yvonne-music.com kun je twee van Yvonne's liedjes gratis downloaden.

